

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 15

Zondag 10 september 2023

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

'Ga je mee?'

Met die uitnodiging staan we in de startblokken voor een zomers startweekeinde. Met op zaterdag en zondag allerlei mooie momenten om elkaar te ontmoeten. Op zondag starten we door samen te vieren. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin de kinderen (ook de oppaskinderen) in de dienst blijven. Zij gaan op een gegeven moment in de zijbeuk knutselen en voor onze allerkleinsten zijn er de speelkleden vol speelgoed. De Teens starten ook met ons in de dienst, maar gaan al snel elders verder met Sirkelslag. Dat is een spannend en interactief spel dat speciaal is bedacht bij ons thema 'Ga je mee?'. Guus Fennema zal samen met Connected de muziek verzorgen. Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan zullen samen de dienst leiden. Van harte welkom en neem gerust gasten mee. Na de dienst gaan we vrolijk verder. Mocht jij/u van bakken houden, vergeet dan niet om wat lekkers te maken voor bij de koffie. Ook is er dan een verrassing voor de kinderen, maar dat houden we nog even geheim.

Bij het thema 'Ga je mee?' is vanuit de PKN ook een versie van het Onze Vader opgenomen, waarin je de veelkleurige diversiteit van Gods mensen terug hoort komen. <https://www.youtube.com/watch?v=r0xAzMHWNzo>

Bloemengroep

"De schikking van de Bloemengroep, bij deze startzondag:
Ga mee! Samen de wereld in om te getuigen van geloof, hoop en liefde."

Bericht van de Boekentafel

In verband met de activiteiten rond de Startzondag staat op 10 september de boekentafel niet opgesteld.

Dick Vogelesang

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Evers-Stienstra, Hoogstraat 20 (tijdelijk revalidatie Charim).

Aandacht voor elkaar

Dhr. Joop van Schuppen, Vivaldistraat 38, 3906 CB Veenendaal, is even geleden onfortuinlijk gevallen. Hij werd eind augustus geopereerd aan een breuk in zijn elleboog. Het lijkt erop dat het herstelproces nog wat meer tijd gaat kosten dan eerder gedacht. We denken aan Joop en wensen hem goede moed toe en Gods zegen,

Ds. Loeki van der Laan en Anne Stelma

Joodse begraafplaats opent op Open Monumentendag

Op zondagmiddag 10 september bent u tussen 14.00 en 16.00 uur welkom op de Joodse Begraafplaats, Parallelweg 71. Vrijwilligers zijn hier aanwezig om uitleg te geven bij wat u hier kunt zien: 21 grafstenen en een metaheerhuisje (voor de rituele reiniging van overledenen en het uitspreken van een lijkrede). Het is een gewijde plek waarover veel valt te vertellen. Ook op Israëlzondag (1 oktober) zal de begraafplaats op hetzelfde tijdstip worden opengesteld voor bezoek en gesprek. Hartelijk welkom.

Misschien stimuleert het u ook u aan te melden als vrijwilliger voor eenvoudig tuinwerk op deze gedenkwaardige plaats, enkele keren per jaar. U kunt dit ook mailen naar Jaap Krocké (007krock@freedom.nl).



Vredesweek van 16 t/m 24 september.

Ieder jaar wordt er in onze wijkkerken in de Vredesweek extra aandacht besteed aan Vrede. Dit jaar zal dat zijn op 24 september. De Vredesweek wordt georganiseerd door PAX rondom 21 september de internationale dag van de Vrede uitgeroepen door de Verenigde Naties.

In Veenendaal is ViV

(Vredesinitiatief Veenendaal) actief met het vredeswerk. ViV is in het leven geroepen door mensen uit verschillende kerken, die

Vrede m.n. in Veenendaal onder de aandacht willen brengen.

Zij doen dit door allerlei activiteiten te ontwikkelen, die betrekking hebben op het bevorderen van Vrede op verschillende gebieden. Tot nu toe vnl. tijdens de Vredesweek.

Er worden zoveel mogelijk mensen, of groepen bij betrokken, scholen, kerken, mensen, die muziek maken, verhalen vertellen, lezingen of workshops geven. Het is de bedoeling om de vredesactiviteiten verder uit te breiden in Veenendaal.

Hiervoor zijn wel meer mensen nodig en natuurlijk ook financiële middelen. De stichting ViV is afhankelijk van subsidies, donaties en collectes en is daarom blij met de Extra derde collecte, die gehouden al worden op zondag 24 september a.s.

Programma Vredesweek:

Zaterdag 16 september, Walk of Peace, Tijd: 14.00 uur, Plaats: Boven aan de Markt bij de Oude Kerk.

Vrijdag 22 september, Vredesconcert met medewerking van muzikale mensen uit Wijkgemeente ZuidWest, het Apostolisch genootschap en Het Venster. Tijd 19.30 uur. Plaats: het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Goudmos 2. Parkeren Margaretha Turnerlaan.

Zondag 24 september, Vredeszondag

Dinsdag 26 september, Workshop door Jan Durk Tuinier: De moed om vrede te maken. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Apostolisch Genootschap, Goudmos 2.

Deze activiteiten worden van harte bij u aanbevolen evenals de Extra derde collecte voor ViV op 24 september. NL 45 SNSB 0706169727

t.n.v. Stg. Vredesinitiatief Veenendaal. Info via de website:

www.vredesinitiatiefveenendaal.nl

Voor vragen, of aanmeldingen nieuwe leden,

Namens ViV

Elly Dijkstra-Groenewegen, e-mailadres: ellygroenewegen@gmail.com

Podcast

In deze zestiende aflevering is Erika aan het woord. Zij vertelt aan de hand van prediker 4 vers 12 over hoe zij zoekt naar balans in haar leven. Balans tussen je eigen pad gaan en ook verbinding houden met je naaste en met God.

U kunt de podcast vinden op www.petrakerk.nl of op Spotify. Of door op deze link te klikken: <https://podcasters.spotify.com/pod/show/marije-stegenga/episodes/Zin-aflevering-16-Erika-e28r5v8>

Startzondag

Laatste oproep voor de kinderen:

Zaterdag tijdens de boeken en kledingmarkt van het startweekend kunnen jullie je speelgoed waar je niet meer mee speelt, verkopen tijdens de kleedjesmarkt verkoop. Er zijn ook andere activiteiten zoals schminken, suikerspinnen en een springkussen.

Kom gezellig meedoen!

Zondag na de dienst zijn er ook leuke dingen voor jullie te doen



Wijkgemeente
ZuidWest



Zaterdag 9 september

- 10:00 - **Kringloop- en kledingmarkt** met kleding,
14:30 boeken, en spelletjes. En voor gezelligheid,
kopje koffie, thee of limonade met wat lekkers
of hartigs.
- 16:30 - **Gemeentebarcuec** voor ontmoeting en als
19:00 voorbereiding op de gemeentereis van
zondag.



Zondag 10 september

- 09:30 - **Startdienst: Ga je mee?** Samen onderweg in het voetspoor van Jezus,
10:30 in geloof, hoop en liefde.
- 10:30 - Even **napraten** over de dienst onder het genot van een kopje koffie,
11:00 thee of glaasje limonade met wat lekkers.
- 11:00 - **Muzikale reis:** cantor Guus Fennema neemt ons mee op een muzikale
12:15 reis om kennis te maken met verbindend vieren.
- Geloofsreis:** onder begeleiding van onze pastores wandelen we door
het labrynt van ons geloofsleven en staan stil bij de belangrijke
momenten.
- 11:15 - Tijdens de anderhalf uur durende **Stadswandeling** door het oudste
12:45 gedeelte van Veenendaal vertelt Jaap Pilon over Veenendaal met vele
onbekende anekdotes over inwoners en hun kerken.
- 12:15 - **Lunch.** Moe maar voldaan schuiven we aan tafel voor een gezamenlijke
13:30 lunch waarmee we het startweekend afsluiten.

Aanmeldformulieren op de website www.petrakerk.nl.

Vrijwilligers! Het startweekend is voor en door onze gemeente en daarvoor hebben we jullie nodig om al deze activiteiten te bemensen. Meld je aan op zw-actief@pkn-veenendaal.nl.

'Iedereen in beeld'

Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de eerste editie van 'Iedereen in beeld'.

In onze gemeente zetten mensen zich op allerlei manieren in. Er wordt vergaderd, samenkomsten georganiseerd en werk verzet. Het groen in de tuin, De Soos, het Kerkelijk bureau, Teens together, de Diaconie, de Kerkenraad, het Beamteam en ga zo maar door. We hebben soms nauwelijks weet van wat er allemaal gebeurt. De komende tijd willen wij als team 'Iedereen in beeld' verschillende van deze groepen bezoeken en aan de hand van een korte reportage verslag doen van wat deze onmisbare groepen allemaal op de achtergrond doen om onze kerk draaiende te houden. Op deze manier hopen we in beeld te brengen hoe we samen kerk zijn.

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeentelieden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije (annastegenga@gmail.com) of spreek een van ons aan:

Alice van Schuppen

Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen

Rick Tigelaar

Marije Stegenga

Kijkcijfers zondag 3 september 2023

Direct: 99 Opname: 71

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De Klusploeg

Zaterdagochtend 9 uur: een vroege kennismaking

Het is nog vroeg als ik op de eerste zaterdag van de zomervakantie naar de Petrakerk ga. De dag ervoor heb ik via e-mail contact gehad met Hans van der Zwaan, coördinator van de Klusploeg. "Is 9 uur niet te vroeg voor een zaterdagochtend?", vroeg Hans. Het wordt vandaag 34 graden en Milo – onze hond – moet al vroeg naar buiten; geen probleem dus.

Hans zit op een van de kerkbanken in de binnentuin. Er volgt een hartelijke begroeting. Beide zijn we lid van de Petrakerk, maar we hadden elkaar nog nooit gezien.

Aan de koffietafel in de ontmoetingsruimte steekt Hans van wal. Geboren in Rotterdam, en via omzwervingen in Den Dolder en Koog aan den Zaan is hij in 1989 in Veenendaal terechtgekomen. In eerste instantie heeft Hans nog gekerkt in het 'Houten Kerkje' in West. Later verhuisde hij naar de wijk van de Petrakerk.

Hans is actief: secretaris bij de jeu de boulesvereniging Les Sabots, volleybal iedere woensdagavond in het 'kerkvolleybalteam', is actief als vrijwilliger bij kasteel Prattenburg en sinds vijf jaar is hij coördinator van de Klusploeg van de Petrakerk.

De Klusploeg is een mooi 'businessmodel' van de kerk. Er is ooit eens berekend dat er EUR 7.500 wordt bespaard door het tuinonderhoud in eigen beheer te doen en niet door een extern hoveniersbedrijf in Veenendaal. Hoogste tijd om eens verder kennis te maken met het team.

Een introductie

Eep van Burken, Fred de Grooth, Gerrit Mentink, Henk Blok, Suze Hörchner, Rien Huibers, Jan van Manen, Paul van den Berg, Wim van Rossem, Hans Wegen en Hans van der Zwaan starten iedere dinsdagochtend rond 8.45 uur met hun activiteiten. Koffie volgt pas rond 10 uur. Een gemotiveerde groep dus: eerst werken, dan gezelligheid. Er is geen vaste planning. Het werk dient zich altijd vanzelf aan. Onderhoud van de tuin gebeurt iedere dinsdag, schoonmaken van de dakgoten en repa-

raties (vervanging van een lamp, een deur die klemt) zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden. Minder vaak, maar ook regelmatig houdt de Klusploeg zich bezig met het opruimen van het 'groenafval' van o.a. de dennebomen aan de voorzijde van de Petrakerk en het optuigen van de kerstboom. Paul van den Berg en Fred de Grooth zijn de vaste chauffeurs die het groenafval met de aanhanger wegbrengen naar de stort.

De middelen

Voor al deze werkzaamheden is gereedschap nodig. Vroeger lag dit in de fietsenstalling, maar tegenwoordig hebben ze een eigen ruimte voor het gereedschap. Mooi gesorteerd ligt het gereedschap. Trots vertelt Hans over de nieuwe bladbla-



zer, de grastrimmer (voor de randjes van het grasveld) en de heggenschaar: "Professioneel gereedschap en ze werken op een accu en dat zorgt voor veel gemak. Mede dankzij de Boekentafel hebben we deze mooie apparaten kunnen aanschaffen".

Speciale projecten

Ook ontvangt de Klusploeg regelmatig speciale opdrachten, bijvoorbeeld van de kerkenraad. Dan worden de 'special forces' ingeschakeld: oproepkrachten met speciale vaardigheden, zoals Adri Cardol, Gert van Dijk, Rien Doornenbal, Albert Kreijns, Henk te Ronde en John Zeeman. Zij zijn gespecialiseerd in bepaalde activiteiten. Zo hebben zij recent de counter (grote tafel) in de ontmoetingsruimte gemaakt van overbodige kerkbanken.



Trots

Hans vertelt met enthousiasme over de nieuwe binnentuin: "We hebben 120 waterdoorlatende kratten ingegraven. Al het regenwater wordt via de dakgoten geleid naar deze kratten, waarna het water ondergronds verspreid wordt. Dit past bij onze 'groene kerk'."

Toen de graszoden werden geplaatst was er een lange periode van droogte. Veertien dagen lang heeft de Klusploeg iedere dag de graszoden besproeid. Goed voor het gras, minder voor het wa-



terverbruik. Maar soms is die noodzaak er. Er zijn 1.200 nieuwe planten gepoot. Hans is er trots op dat er geen plantje dood is gegaan. Met dank aan het veertiendaagse sproei beleid.

Gevaarlijk werk

Het schoonmaken van het dak, met name de dennen van de dennenbomen geven soms overlast, is

een gevaarlijke klus. Leden van de Klusploeg gaan tegenwoordig via een beveiligde trap het dak op. Van de trap vallen is eigenlijk niet meer mogelijk. Gelukkig maar, we moeten zuinig zijn op onze Klusploeg.



Oproep

De Klusploeg is een gezellig team. De diversiteit in het team zorgt voor brede inzetbaarheid, maar ook voor gezelligheid. De gemiddelde leeftijd is best hoog, namelijk 78 jaar. Daarom roept Hans geïnteresseerden op zich bij hem te melden. Er is altijd plek voor nieuwe krachten, of het nu 'special forces' zijn, of mensen die breed inzetbaar én gezellig zijn.

Een dag later...

Hans is erg betrokken bij de Klusgroep. Dat blijkt ook een dag later. Hij stuurt een mailtje: "Ik bedacht vanochtend dat tijdens de vakantieperiodes van de grasmaaiers Thijs van Tuil het gras maait. Wil je hem ook nog vermelden?". Bij deze Hans!

Rick Tigelaar

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga
